



# MISERICORDIAE



## INHOUD

Beste zusters,.....	3
Nieuw logo en nieuwe huisstijl .....	4
Nieuws uit Oost-Timor .....	5
Bezoek van onze Belgische zusters.....	5
Kerstbezoek van onze Nederlandse zusters.....	6
Nieuws van de Nederlandse zusters.....	6
Als regio klaar voor de toekomst .....	7
Hoopvol naar de toekomst kijken .....	8
Inspiratie en start als generaal bestuur.....	9
Verdeling van taken binnen het generaal bestuur .....	9
Beginnen als bestuurslid in Tilburg .....	10
Synodaal proces 2021-2024 .....	11
"Iedereen moet mensenhandel bestrijden, nooit medeplichtig zijn".....	11
Boodschap van paus Franciscus voor de vastentijd 2024.....	12

Welkom terug bij de briefing of wat we nu "SCMM Magazine" noemen.

De eerste drie maanden van dit jaar 2024 was de sfeer van het generalaat in Tilburg een beetje anders dan voorheen. Het generaal bestuur is nu compleet met de komst van twee bestuursleden, Zr Miranda Situmorang die op 15 december 2023 is aangekomen en Zr Amy Gitana die op 25 januari 2024 is aangekomen, we heten beide zusters van harte welkom. Daarmee zijn de leden van het generaal bestuur nu compleet in het generalaat. Vergaderingen verlopen niet langer via Zoom zoals in de voorgaande maanden, maar face-to-face.

We beseffen dat we als team, in dienst van de congregatie, elkaar niet echt kennen of niet genoeg informatie hebben met betrekking tot de taken van het generalaat van de SCMM. We geloven dat uitdagend werk gemakkelijker te doen is als je het als team doet. Een hecht team is als een prachtige muzikale harmonie. Daarom hebben we een aantal activiteiten te gedaan die ons helpen een goed team te bouwen. Zo zijn er activiteiten die tot doel hebben om informatie te krijgen, goede relaties op te bouwen en samen te werken met personen of instellingen die ons in staat stellen om meer informatie of goede ondersteuning te krijgen in ons verdere werk. Sommige van deze activiteiten zijn te vinden op de pagina's van deze briefing (magazine).

We bereiden ons ook voor op Pasen. Ik citeer een paar zinnen uit de boodschap van paus Franciscus voor de vastentijd 2024. Hij zegt: "Ook tegen ons zegt hij: "Wanneer jullie vasten, kijk dan niet somber zoals de huichelaars, want zij veranderen hun gezicht om anderen te laten zien dat ze vasten" (Mt 6,16). In plaats daarvan nodigt de heilige vader ons uit door te zeggen: "Laat anderen onze blijde gezichten zien, de geur van vrijheid ruiken en de liefde voelen die alle dingen nieuw maakt, te beginnen met het kleinste en dichtst bij ons."

Moge deze uitnodiging van de Heilige Vader echt een motivatie voor ons zijn om ons dit te doen in onze gemeenschappen, missies en waar we ook zijn, zodat we waardig zijn om het feest van Pasen te vieren.

*"Het is de liefde van Jezus die harten zacht kan maken;*

*De liefde van Jezus, die mensen sterk kan maken, neerbuigend om te danken;*

*De liefde van Jezus, die ons optilt uit het dal van de duisternis en leidt naar hoopvolle verlossing".*

Tot slot wensen wij u namens de algemene raad een "Zalig Pasen". Halleluja...

Onze groeten en gebeden  
Zr Sofiani Warasi





## Nieuw logo en nieuwe huisstijl



Het generaal bestuur kiest het logo van het 2023 Kapittel als het nieuwe logo voor ons generaalat. Het logo presenteert onze congregatie als een levende eenheid.

We leven en werken in verschillende landen over de hele wereld, maar hebben dezelfde oorsprong en bron. Sommige landen, zoals Nederland, België, de Verenigde Staten en Engeland, worden kleiner en bevinden zich in de herfst of misschien het begin van de winter van hun bestaan. Indonesië en Brazilië zijn in de zomer en de Filipijnen en Oost-Timor staan nog aan het begin. De boom symboliseert de fasen waarin de congregatie zich bevindt.

De handen symboliseren het samenwerken. Niet alleen met elkaar, maar ook met anderen buiten de congregatie. De wereld verandert en wij veranderen mee. We staan open voor nieuwe ideeën die ons helpen te doen wat de samenleving van ons vraagt.

De veelkleurigheid benadrukt de verschillende culturen die in onze congregatie verenigd zijn. Daarnaast vinden leken hun weg naar onze congregatie. Mannen en vrouwen die het doel van de congregatie helpen realiseren: mensen helpen die niet gehoord worden, die niet gezien worden, die niet lijken te bestaan...

We zijn samen op weg, als gelijken.



## Nieuws uit Oost-Timor

(door Zr Miranda Situmorang)

Van 6-22 maart 2024 was het eerste werkbezoek van het generaal bestuur, Zr Sofiani Warasi en Zr Miranda Situmorang, aan de regio Oost-Timor. Het was een warm en aangenaam welkom van de zusters in de drie gemeenschappen en de kinderen van de slaapzalen en het weeshuis in Ossu. Naast de ontmoeting met de zusters was het hoofddoel ook het benoemen van een nieuwe regionale overste voor Oost-Timor voor de periode 2024-2028. Na met elke geprofeste zuster te hebben gesproken, vergaderde het generaal bestuur via een Whatsapp-videogesprek (omdat het internetnetwerk niet werkte). Tijdens deze vergadering besloot op 20 maart 2024 het generaal bestuur tot de volgende benoemingen:

Regionale overste: Zr M. Eugenia Pereira, SCMM

Vicaris: Zr M. Joanita Freitas, SCMM



Zij worden bijgestaan door een team, te weten: Zr Serafina da Costa Pereira (momenteel in Brazilië en zij zal terugkeren naar Oost-Timor), Zr M. Natalia Maia de Deus en Zr M. Esmenia Sanches. Wij feliciteren hen en wensen hun een veilige missie toe om onze zusters in de regio Oost-Timor te dienen.



## Bezoek van onze Belgische zusters

Op 30 januari ontvingen we onze zusters uit België op het generalaat. Naast een heerlijke lunch en het bekijken van ons nieuwe kantoor, hebben we vooral met elkaar gepraat en gezongen. Het was een mooie middag en een goede ontmoeting.





## Kerstbezoek van onze Nederlandse zusters

Op 18 december vierden we samen kerst en lieten we ons nieuwe kantoor zien aan de zusters uit Nederland. Ze kwamen allemaal in kleine groepjes langs. We hebben gezongen, gelachen en vooral elkaar ontmoet in de kerstsfeer. Een warme en hartelijke start voor ons nieuwe bestuur in het nieuwe kantoor. De zusters die niet aanwezig konden zijn op 18 december, kwamen alsnog op 17 januari.



## Nieuws van de Nederlandse zusters

Op dit moment heeft de Nederlandse provincie 73 leden. Sinds begin maart 2024 wonen alle zusters in Tilburg aan de Oude Dijk of de Kloosterstraat. We beseffen dat we nog vele jaren te gaan hebben en zijn daarom enthousiast bezig met onze toekomst. Zo werken we momenteel hard aan ons geestelijk testament. Het is boeiend en waardevol om samen actief na te denken en te praten over onze voltooiing. Er is veel dat ons blij en dankbaar maakt, zoals de steun van onze medewerkers en prachtige vieringen in de kapel.





## Als regio klaar voor de toekomst

*(Interview met Zr Marie-Louise Aerts)*

Op 2 en 3 april 2024 gaan de regiodagen verder in België. Een bijzondere overgang van provincie naar regio. Zr Marie-Louise Aerts zat de afgelopen 18 jaar in het provinciaal bestuur. Hoe zal zij de overgang van provincie naar regio ervaren? Daar kan ze nu helaas nog geen antwoord op geven.

Wat ze wel al weet: "Het zijn drukke dagen op dit moment; we zijn echt bezig om alles op orde te krijgen" begint zr Marie-Louise ons gesprek. Er zijn veel documenten die we nu goed moeten archiveren, maar ook documenten die we moeten vernietigen". Samen met het Overlegorgaan zijn de regiodagen voorbereid. "Het is natuurlijk nog even afwachten hoe de dagen uiteindelijk zullen verlopen. Op 2 april zal het generaal bestuur individuele gesprekken voeren met alle zusters. Dat zal een beetje zoeken en afwachten zijn. Gelukkig hebben we de hulp van een tolk (Frieda Jans) die ook in België woont. Zij is bekend bij een aantal van onze zusters. Onze oudste zus is nu 102 jaar en hoewel ik de jongste ben, word ik op 5 april 72 jaar. We proberen alles goed voor te bereiden, maar uiteindelijk kan het gewoon anders lopen dan gepland. Ik hoop vooral dat we als regio onze liefdewerken kunnen blijven steunen."

"Natuurlijk speelt onze leeftijd daarbij een rol. Onze liefdewerken zijn steeds meer 'er zijn, zowel voor onze medezusters als voor onze medemensen'." We praten nog wat na over de afgelopen 18 jaar waarin zr Marie-Louise zitting heeft gehad in het provinciaal bestuur. Wat is eigenlijk het moeilijkste aan voltooiing? Bijvoorbeeld de zorg voor de steeds ouder wordende zusters, het sluiten van de verschillende gemeenschappen, het verhuizen van de zusters, het kopen en verkopen van onroerend goed...

"Het overgangsproces van een actieve religieuze naar een gepensioneerde religieuze die niet meer werkt; weten dat je een andere plaats hebt in de maatschappij, dat kost tijd", geeft zr Marie-Louise aan. "We zijn nu gepensioneerd en werken niet meer in de zorg of het onderwijs, maar we zijn nog wel actieve vrijwilligers." Al met al kijkt Zr Marie-Louise ook uit naar de regiodagen. "We hebben veel bereikt tijdens de afgelopen bestuursperiodes. Tijdens de regiodagen vragen we om gebed en hulp bij onze beslissingen en laten we hopen op nog meer mooie jaren van voltooiing van onze regio."

In de overtuiging dat alles altijd goed komt, kijken we hier positief naar uit!!!





# Hoopvol naar de toekomst kijken

(Door Zr Elisangela Ferreira Belo)



Het leven is mooi vanwege de dynamiek die het drijft om voortdurend in beweging te zijn, met zwakheden en gaven, stenen, doornen, bloemen en vruchten, te midden van angsten en kwellingen, moed en het lef om altijd vooruit te gaan.

Het religieuze leven wordt, bij de gratie Gods, beschouwd met alles wat het meest menselijke en het meest transcendente is en daarom moet het openstaan voor het opbouwen van het nieuwe en het verwelkomen van verscheidenheid, aandacht hebben voor de tekenen van de tijd op zoek naar transformatie met het oog op een betere wereld die concreet wordt door ons handelen en een zichtbaar teken wordt van de barmhartige liefde van de God die Vader-Moeder is en die zorgt voor zijn kinderen zoals een hen haar kuikens beschermt.

Onze congregatie maakt een tijd van verandering door! Een tijd van oversteken! We hebben de schoonheid van culturele, geografische en generatiecontrasten en

we lijden onder de gevolgen van de moderne wereld en de nieuwe vormen van gewijd religieus leven. Het toegewijde religieuze leven wordt uitgedaagd om niet langer achterom te kijken met een nostalgie die het niet in staat stelt vooruit te gaan, omdat het achterom blijft kijken, toegewijd aan een vergelijking die zeker verloren zal gaan en misschien met de illusie een verleden te herstellen dat niet langer bestaat.

We beginnen aan een nieuwe provinciale structuur in onze congregatie, de fusie van drie kleine groepen zusters en geassocieerden die afzonderlijk zwaardere en meer bureaucratische bestuursstructuren hadden en die nu de verantwoordelijkheden van het bestuur delen, structuren afbouwen en ruimte zoeken voor samenwerking en medeverantwoordelijkheid. Deze nieuwe structuur zit vol onzekerheden en behelst meer vragen dan antwoorden, maar brengt hoop.

We kunnen hoopvol naar de toekomst kijken. In het volle besef dat we in tijden van transformatie leven, dat we geroepen zijn om te evolueren en om deze evolutie te laten plaatsvinden, zullen we bewust afstand moeten doen van wat niet meer werkt. We zullen moeten omarmen wat anders en onbekend is, maar we zullen altijd de vlam van liefde en hoop levend houden, in het vertrouwen dat we op een nieuwe, kleine manier getuigen kunnen zijn van Gods barmhartige liefde voor de mensheid.

De reis wordt gemaakt door te wandelen en daarom willen we openstaan voor nieuwe ervaringen met een nieuwe structuur die missionaire internationaliteit in onze congregatie vergemakkelijkt en verrijkt. Het samenkomen van drie kleine delen van onze congregatie in één provincie is een kans om relaties te versterken, hoop te geven en nieuwe verwachtingen te scheppen voor de toekomst van een congregatie die in verval is. Die zo het verlangen levend houdt om een drager van hoop en profetische stemmen te zijn.

Van 1 tot 5 juli wordt een belangrijke stap gezet voor de nieuwe provincie: er wordt een provinciaal kapittel gehouden in Brazilië, met de aanwezigheid en deelname van zusters en geassocieerden uit de Verenigde Staten, de Filippijnen en Brazilië.





## Inspiratie en start als generaal bestuur

Op 29 januari waren we allemaal voor het eerst fysiek aanwezig in Tilburg. Een goed moment om elkaar beter te leren kennen en samen te ontdekken welke taken ons allemaal te wachten staan. We begonnen met een uitgebreid introductieprogramma dat de hele maand februari duurde. Het doel was om te komen tot een taakverdeling binnen het bestuur en om na te denken over alle aanbevelingen van het kapittel. Een gedetailleerd verslag van alles wat we geleerd hebben volgt natuurlijk in het jaarverslag. Hier is een kleine impressie van wat we hebben gedaan:



- *Ontmoeting met de nuntius Paul Tschan In-Nam in Den Haag*
- *Ontmoeting met bisschop Gerard de Korte in Den Bosch*
- *Introductie en lunch met de medewerkers van de KNR*
- *Presentatie van ons archief en het Erfgoedcentrum door Guus van Gurp*
- *Dialogo over het Stadsmuseum Tilburg en het ontwikkelen van musea met Petra Robben*
- *Ontmoeting over kinderen en armoede met Marja Wittenbols*
- *Wij, als een team met Anne Stael*
- *Vormen van verbondenheid met Frater Broer Huitema*
- *Communicatie met dr. Mirjam Vossen*



## Verdeling van taken binnen het generaal bestuur

Het generaal bestuur is overgegaan tot de volgende taakverdeling

Bestuurslid	Contactpersoon voor	Verantwoordelijk voor de aanbevelingen van het kapittel
Zr Sofiani	Nederland	Financiën en Leiderschap
Zr Elisângela	Internationale Provincie	Structuur en verbondenheid
Zr Amy	België en VK/Ierland	Communicatie en erfgoed
Zr Miranda	Indonesië en Timor-Leste	Charisma, spiritualiteit, missie en formatie



## Beginnen als bestuurslid in Tilburg

(Door Zr Amy Gitana)

Verhuizen naar Nederland is een sprong in het diepe en het loslaten van mijn comfortzone. Het was een grote uitdaging en het vergde veel moed om naar voren te stappen en me aan te passen aan een nieuwe cultuur, een nieuwe taal en een nieuwe omgeving. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van de deelnemers aan het kapittel dat ik werd uitgekozen en dat ik mag dienen als een van de generaal bestuursleden. Hier ben ik nu in Tilburg, Nederland, waar de nieuwe zetel van het generaal bestuur is gevestigd. Dit is het land waar onze congregatie 191 jaar geleden begon en nu wordt het afgebouwd.

Er was een uitgebreid opstartprogramma om ons te helpen te beginnen met onze rol als leden van het generaal bestuur. Een kans om te leren en mezelf te ontdekken in het Enneagram. Het gaf me een beter begrip van mijn persoonlijkheid en gedrag, wat me helpt bij het opbouwen van relaties en mezelf onder te dompelen in het gezelschap van de andere leden van het bestuur en de staf van het generaal bestuur. Het was een geweldige leerervaring. Ik voel me ontspannen en thuis bij iedereen die ik begin te leren kennen. De belangrijkste onderwerpen over Enneagram en Leiderschap die Anne Stael behandelde, waren voor mij hulpmiddelen om ons te helpen als een goed team samen te werken.

Aan het einde van het programma werden de taakverdeling en concrete planning van aanbevelingen, gebaseerd op het laatste kapittel, besproken en vastgesteld. Terwijl ik mijn nieuwe taken verken, zeg ik tegen mezelf: wat kan ik doen? Ik moet tijdmanagement ontwikkelen en een dagelijkse to-do lijst maken waarmee ik kan beginnen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar met geloof, inzet en actie durf ik het aan met de steun van anderen. Ik geloof dat ik kan samenwerken en de gaven en talenten die ik heb kan delen met het team van het bestuur.

Het is mijn taak om toezicht te houden op de communicatie, te kijken en te zoeken naar mogelijkheden om onze communicatiemiddelen op alle niveaus van de congregatie te kunnen vernieuwen. Het heeft een vitale rol tussen het generaal bestuur,

mede-zusters en stafleden. Hoe kunnen we een beter communicatiebeleid ontwikkelen? Als je samen met mij onze communicatie wilt organiseren/bijwerken, stuur dan je suggesties/opinies naar mijn e-mailadres.



Ik vertrouw mezelf toe aan de Heer, samen met mijn metgezellen in het team van het generaal bestuur, terwijl we beginnen aan de nieuwe uitdagingen van vormgeven, herstructureren en durven samenwerken in trouw aan ons charisma en onze missie, waarvan de kernwaarden zijn vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid, barmhartigheid en eenvoud zoals geïllustreerd door onze stichter Mgr. Joannes Zwijsen.



# Synodaal proces 2021-2024

(Gepubliceerd op [www.synod.va](http://www.synod.va))



For a synodal Church

In oktober 2021 startte het proces voor de Bisschoppensynode 2021 -2024 'Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio'. De Bisschoppensynode zelf zal in twee delen in Rome worden gehouden: in oktober 2023 en oktober 2024. De eerste sessie van de Bisschoppensynode over

synodaliteit vond plaats in Rome van 4 tot 29 oktober 2023. Het 41 pagina's tellende samenvattende rapport van de synode is getiteld "Een synodale Kerk in missie". In de periode tot oktober 2024 wordt het hele volk van God opnieuw uitgenodigd om na te denken over de punten die door de deelnemers aan de synode naar voren zijn gebracht. De tweede synodevergadering in oktober 2024 zal voorstellen formuleren voor de paus. Uiteindelijk is hij degene die beslist hoe en welke van deze voorstellen zullen worden uitgevoerd.

Iedereen kan actief deelnemen aan de synodale reis met zijn/haar gebed. Het synodale proces is in de eerste plaats een spiritueel proces. Om mensen te helpen bidden en hun gebeden te delen, is de website [www.prayforthesynod.va](http://www.prayforthesynod.va) opgezet. Op deze website kun je ook het Syntheserapport van 28 oktober 2023 in verschillende talen vinden.



# "Iedereen moet mensenhandel bestrijden, nooit medeplichtig zijn"

(gepubliceerd op [www.vaticannews.va](http://www.vaticannews.va))

Paus Franciscus deed deze vurige oproep om mensenhandel te bestrijden en uit te roeien ter gelegenheid van de 10e Wereldgebedsdag tegen mensenhandel op 8 februari. Hij herhaalde: "Het is nooit te laat om actie te ondernemen."

In 2015 gaf paus Franciscus de aanzet tot deze jaarlijkse viering toen hij de Internationale Unie van Vrouwelijke Religieuzen van Hogere Oversten (UISG) en de Unie van mannelijke Religieuzen van Hogere Oversten (USG) uitnodigde om deze dag te vieren op 8 februari, de liturgische verjaardag van de heilige Josephine Bakhita.

Bakhita werd heilig verklaard in 2000 en is de beschermheilige van Soedan en overlevenden van mensenhandel. De in Soedan geboren Italiaanse Cannosiaanse non (1869-1947) werd als kind verkocht als slavin en was slachtoffer van mensenhandelaars tot ze in Italië belandde, waar ze later een religieuze Cannosiaanse zuster werd. In zijn boodschap riep de paus iedereen op om in de voetsporen van de heilige Bakhita te treden.

"Laten we het onrecht dat ze heeft doorstaan niet vergeten, haar lijden, maar tegelijkertijd haar kracht en haar reis van bevrijding en wedergeboorte naar een nieuw leven," herinnerde hij zich. "De heilige Bakhita moedigt ons aan om onze ogen en oren te openen om diegenen te zien die ongezien blijven en om diegenen te horen die geen stem hebben, om de waardigheid van ieder mens te erkennen en om mensenhandel en alle vormen van uitbuiting te bestrijden."

De Verenigde Naties hebben hun eigen Werelddag tegen Mensenhandel op 30 juli.





# Boodschap van paus Franciscus voor de vastentijd 2024

(Gepubliceerd op [press.vatican.va](http://press.vatican.va))



De synodale vorm van de Kerk, die we in deze jaren aan het herontdekken en ontwikkelen zijn, suggereert dat de veertigdagentijd ook een tijd is van communautaire besluitvorming, kleine en grote beslissingen die in tegengestelde richtingen gaan.

Beslissingen die het dagelijks leven van individuen en hele buurten kunnen veranderen, zoals de manier waarop we goederen verwerven, zorg dragen voor de schepping en proberen mensen op te nemen die onzichtbaar zijn of ondergewaardeerd worden.

Ik nodig elke christelijke gemeenschap uit om precies dit te doen: om haar leden tijd te geven om hun levensstijl te heroverwegen, tijd om hun plaats in de samenleving en de bijdrage die zij leveren aan de vooruitgang ervan te beoordelen.

In zijn Boodschap herinnerde paus Franciscus eraan dat de vastentijd "een tijd van bekering, een tijd van vrijheid" is, want "God wil geen onderdanen, maar zonen en dochters" en hij benadrukte, onder verwijzing naar het boek Exodus, dat het Woord van God zich vandaag richt tot de mensheid, tot ieder van ons persoonlijk: "Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het huis van de slavernij heeft gehaald".

In dit verband benadrukte de Heilige Vader dat "het tijd is om te handelen, en in de vastentijd betekent handelen ook stilstaan in gebed, het woord van God ontvangen, stilstaan zoals de Samaritaan voor een gewonde broeder of zuster" omdat "liefde tot God en liefde tot de naaste één liefde zijn".

De uitnodiging bestaat uit "stilstaan bij God naast de vleselijkheid van onze naaste". Daarom zijn bidden, aalmoezen geven en vasten geen drie losstaande handelingen, maar eerder één beweging van openheid en zelfverlossing, en hij voegde eraan toe dat "in de mate dat deze vastentijd een tijd van bekering wordt, de bezorgde mensheid een explosie van creativiteit zal zien, een nieuwe straal van hoop".

Verwijzend naar de reis van synodes in de Kerk, stelde paus Franciscus voor dat de vastentijd ook "een tijd is van communautaire besluitvorming, besluitvorming, klein en groot, die in tegengestelde richtingen gaat," die het dagelijks leven van mensen verandert, zoals, "de manier waarop we dingen verwerven, zorg dragen voor de schepping, en ons inspannen om degenen die onzichtbaar of ongezien zijn erbij te betrekken."

Tot slot lanceerde de Heilige Vader een uitnodiging om de "moed van bekering" te leven met een oproep aan jongeren tijdens de WYD in Lissabon: "Blijf zoeken en wees bereid om risico's te nemen. Op dit moment staan we voor enorme risico's; we horen de pijnlijke smeekbeden van zoveel mensen. Het is waar, we beleven een derde wereldoorlog die beetje bij beetje plaatsvindt. Maar laten we de moed vinden om onze wereld te zien, niet als een wereld op de rand van de dood, maar als een wereld in wording, niet aan het einde maar aan het begin van een groot nieuw hoofdstuk van de geschiedenis. We hebben de moed nodig om zo te denken."

"Dat is de moed om je te bekeren, geboren uit slavernij. Omwille van geloof en naastenliefde, neem de hoop, dit kleine kind, bij de hand", besloot hij. (Paus roept gelovigen op om bereid te zijn risico's te nemen en de moed te vinden om de wereld te zien).